

Aan tafel met Jezus

Lucas 24:29-30

De twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden: 'Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker.' Toen ging Jezus met hen mee. Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit.

Opdracht:

Stel je voor dat je aan tafel zit bij Jezus.

Wat zou je hem willen vragen of vertellen?

Dit mag je schrijven op tekenen op een papier.

Leg jouw papier op het bord van Jezus. Nu ligt het op Zijn bordje!